

# THEMA-DAG

over

De esoterische geheimen

van

Michaël



Hans Stolp

17 september 2016

## ***Samen met u, Michaël, onderweg***

*Michaël, zolang al bent u met ons onderweg. Zolang al staat u ons bij om de mens te worden zoals God die bedoeld heeft. Zolang al bent u de grote dienaar van Christus, de Zonnegeest, uw grote liefde. Daarom wordt u ook wel vol eerbied het aangezicht van Christus genoemd.*

*Vanaf het eerste begin was u bij ons betrokken, bij onze groei, onze bewustwording en onze ontwikkeling. Als wij aan u denken, zien we u als een strijder die de draak onder zijn voeten houdt. Met dit beeld wilt u ons moed geven, zodat ook wij de strijd aangaan met Ahriman en leren hem in ons hart in bedwang te houden.*

*Toen de Zonnegeest, de Christus, afdaalde naar de aarde, waren wij samen met u, Michaël op de zon en zagen hoe Christus de zon verliet. We zagen hoe de geest van de zon zich verplaatste naar de aarde om daar het centrum van ons zonnestelsel te vormen. We voelden ons alleen, alsof we een*

*geliefd iemand verloren. Maar gelukkig was u, Michaël, daar en gaf ons kracht en vertrouwen.*

*We zagen ook hoe in de tijd daarna de kosmische wijsheid Christus achterna ging: zij verliet de zon en ging op weg naar de aarde. Dat was het tweede grote verlies voor u, Michaël, want deze wijsheid was uw beschermeling, uw troetelkind die u nu moest loslaten, opdat ze de mensheid zou kunnen inspireren en intelligentie zou kunnen schenken.*

*Maar in de handen van mensen werd deze wijsheid zo plat, zo materialistisch en zo egoïstisch.*

*Daarom besloot u, Michaël, ons denken tijdens uw regentschap dat in 1879 zou beginnen, naar een hoger niveau te verheffen. Om dat voor te bereiden riep u al de uwen bijeen voor een conferentie.*

*Daar liet u hen zien, hoe zij later op aarde die stap naar een hoger denken zouden kunnen zetten.*

*En nu is het zover: wij, uw medewerkers, zijn nu op aarde, en u, Michaël bent onze regent. Nu moeten we die belangrijke stap leren zetten naar een hoger denken. En u, Michaël, u staat ons inspirerend bij.*

## Inleiding

Het is niet gemakkelijk een band van liefde op te bouwen met Michaël: hij roept vooral eerbied en ontzag op. Hij is dan ook niet zozeer een trooster die je bijstaat als je het moeilijk hebt. Dat is Christus wel: Hij ging immers zelf door het lijden heen. En ook de Heilige Geest die

van Hem uitging, kan ons troosten. Zij wordt immers wel de Trooster genoemd! Zij laat ons voelen dat de dood geen einde is, dat we zo liefdevol geleid worden en dat alles een diepe zin heeft. Maar Michaël, hij is geen trooster.

*Arend Landman schrijft: Michaël doet niets om ons lichtvaardig te troosten over de moeilijkheden van het leven. Maar het is niet zo dat hij geen medelijden kent, en dat hij ons zou willen kwellen.*

*Wanneer de mensen zwaar getroffen worden en in grote moeilijkheden geraken, zegt hij: Daar moet je aan groeien; wie daar niet aan groeit, maar breekt; wie te zwak is om de beproeving van de grote herfst te doorstaan, zal in een later leven eens aan de beurt komen, maar nu kan ik hem niet gebruiken.*

Dat betekent dat iedereen die zelf door de beproevingen heen is gegaan en daar een innerlijke winst op heeft behaald, daardoor een leerling en medewerk/st/er van Michaël wordt.

Het feest van Michaël wordt gevierd op 29 september, en is dus een herfstfeest. Maar bovendien breekt er altijd ook, wanneer Michaël de leiding over de mensheid heeft, een grote herfst aan! Dat houdt in dat er dan een tijd van verval aanbreekt, van afbraak, van een toenemend egoïsme (mensen willen het hunne redden in het toenemende verval), maar ook van offers. Dat is ook nu het geval, omdat Michaël sinds 1897 de leidende engel van deze tijd is.

*Landman: Het is, alsof Michaël zegt: Als het jullie goed gaat, is er niets met jullie te beginnen. Dan wordt de mens zo dikwijls gemakzuchtig, geestelijk lui en egocentrisch. Maar in tijden van crises worden de mensen opener, alerter, beweeglijker en gevoeliger. Dan kan ik jullie veel gemakkelijker bereiken!*

Vanuit het bovenstaande is het begrijpelijk dat de leerlingen op de Vrije Scholen op het Michaëlsfeest moedproeven doen. Bijvoorbeeld door als ridder verkleed, de draak te verslaan. Bij jonge kinderen ligt overigens de nadruk op het oogstfeest.

Maar waarom hangt er rond Michaël nu eigenlijk zo'n sfeer van verval, herfst en afbraak? Omdat hij gericht is op wat komen gaat: het wordende, de (verre) toekomst, die wij nog niet kunnen zien, maar Michaël wel! Hij is gericht op grote idealen en ziet een verborgen toekomst die wenkt. Maar om die toekomst dichterbij te kunnen

brenge, is afbraak van het bestaande noodzakelijk! Daarom wordt zijn optreden ook wel een Michaëlsche storm genoemd!

En die liefde voor Michaël (waarmee ik hierboven begon)? Hij roept ons op om medestrijders te worden – en pas dan, al doende, groei er een diepe liefde voor Michaël in ons hart!

## 1) Ter info: een aantal feiten en gegevens

a) Op het Concilie van Mainz in 813 werd besloten dat 29 september voortaan een feestdag zou zijn, gewijd aan de grote Aartsengel Michaël. En wel omdat op die dag een basiliek in Rome aan Michaël was gewijd: kort tevoren was Michaël daar waargenomen

b) Het Michaëlsfeest is een oogstfeest, een moedfeest en een dankfeest. Het motto van dit feest luidt: Laat in de dagen van het oogstfeest het woord dank wat vaker door je heengaan!

c) In 1879 werd Michaël de leidende aartsengel van deze tijd. Hij blijft 350 jaar regent, dus tot omstreeks 2229. De belangrijkste thema's voor die tijd zijn:

- Het overwinnen van een bekrompen nationalisme.
- De strijd met het eigen ego (= strijd met de innerlijke draak);
- ofwel: de strijd van hoofd en hart (inzicht en liefde) tegen de animale (= dierlijke) krachten van de ziel.

d) Over de strijd tussen Michaël en Ahriman wordt in de Bijbel (in Openbaringen 12 : 7 -9) als volgt verteld:

*En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.*

Dit is een voorbeeld van mysterietaal! Ofwel een tekst waarin grootse geheimen verborgen liggen die wij mensen ons pas langzaam bewust worden naarmate wij meer en meer geestelijk groeien.

Een voorbeeld daarvan in deze tekst is de terloopse opmerking dat het kwaad twee gezichten heeft: de duivel en de draak, ofwel Lucifer en Ahriman.

Bovenstaande tekst vertelt dat Michaël gestreden heeft (van 1842 – 1879) met Ahriman en hem uiteindelijk verbannen heeft naar de aarde, waar hij nu (vanuit het hart van de aarde) inwerkt op de mensen.

e) Michaël wordt zowel in het Oude Testament genoemd, als het Nieuwe Testament en de Koran. Hij speelt dus in drie religies een belangrijke rol: in het Jodendom, het Christendom en de Islam.

f) In 1899 eindigde het Kali Yuga, ofwel het IJzeren Tijdperk dat 5000 jaar lang duurde (van 3000 v. Chr. tot 1899 na Chr.). In die tijd verloor de mens de verbinding met de geestelijke wereld. Daardoor werd hij eenzaam en richtte hij zich op de aarde, maar verwierf hij ook de vrijheid! Sinds 1899 gaat het gordijn langzaam weer open: BDE's, engelen en contacten met gestorvenen worden sindsdien steeds vanzelfsprekender! En wie helpt ons bij deze nieuwe verbinding met de geestelijke wereld? Wie helpt ons het nieuwe tijdperk binnen te gaan? Michaël!

Omdat wij mensen een nieuw tijdperk zijn binnengegaan, wordt van ons een andere levenshouding gevraagd dan vroeger: voor 1899 was het onze opgave om ons te richten op de aarde en de materie. Maar nu wordt van ons een bewustzijn van de geestelijke wereld gevraagd. Niet de economie dient de het belangrijkste thema te zijn, maar de vraag hoe onze samenleving een afspiegeling kan worden van de geestelijke wereld (waardoor natuurlijk naastenliefde centraal komt te staan...).

9) De belangrijkste taak die Michaël op zich genomen heeft, is om ons een dieper/hoger inzicht te geven in het geheim van Jezus Christus, ook wel het Mysterie van Golgotha genoemd. Dat wordt mogelijk dankzij het feit dat we in het nieuwe tijdperk een nieuwe verbinding met de geestelijke wereld krijgen en dus meer kunnen begrijpen van die wereld. Daarbij gaat het met name om het feit dat de Christus zich bij de Doop in de Jordaan incarneerde in de mens Jezus van Nazareth. En dat de Christus na zijn dood aan het kruis afdaalde tot in de aarde en de geest van de aarde werd. Zo werd de Zonnegeest tot Geest van de aarde.

h) Essentieel voor Michaël is ook de voorbereiding op, en bewustwording van de Wederkomst van Christus, ofwel zijn verschijning in de etherische wereld. Vanaf de Tweede Wereldoorlog kunnen mensen Hem als etherische gestalte ontmoeten. De

komende 3000 jaar zullen steeds meer mensen Hem ontmoeten.

i) Om dit alles te kunnen begrijpen, wil Michaël ons hoofd (en daarmee het denken van ons hoofd, het puur rationele denken) verbinden met het denken van ons hart. Alleen de mens die deze hogere vorm van denken ontwikkelt, zal de etherische Christus kunnen en mogen ontmoeten.

## **2) De esoterische geheimen van Michaël, ofwel: de weg die hij met ons gaat**

### ***Michaël-Christus***

Sinds 1879 leidt Michaël in het verborgene de grote lotgevallen van onze tijd. En als Oerkracht (of Archè, of Tijdgeest) zal hij dat (meer indirect) ook na 2229 blijven doen: hij is immers geen Aartsengel meer, maar opgeklimmen naar de rang van Oerkracht of Tijdgeest. Michaël was echter al veel eerder, en wel vanaf het eerste begin betrokken bij het ontstaan en de ontwikkeling van de mensheid. Al op de Oude Saturnus (de eerste incarnatie van moeder aarde) leidde hij de ontwikkelingen. Het was immers zijn opdracht om de goddelijke energieën in deze uithoek van de kosmos te beheren en te leiden. Als Aartsengel van de Zon werkte hij vanaf de zon. Op de Oude Zon (de tweede incarnatie van moeder aarde) ontmoette hij de Zonnegeest. Hij verbindt zich met Hem en wordt diens dienaar. Hun samenwerking wordt zelfs zo intens dat ze een enkele maal nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn. Daarom noemt Rudolf Steiner hen soms metéén naam: Michaël-Christus. En daarom wordt Michaël ook wel het aangezicht van Christus genoemd.

### ***De ontwikkelingsweg van de mens en de offers van Christus***

Op de vierde incarnatie van de aarde, de huidige aarde - en wel in het derde Tijdvak, het Lemurische Tijdvak - gebeurde er iets bijzonders: Michaël verbande Lucifer en zijn engelen naar de aarde: zij werden op de aarde gestort. Dat was noodzakelijk: alleen door de inwerking van Lucifer zouden wij mensen ons kunnen ontwikkelen. Aan hem danken wij onze vrijheid. In deze fase van de mensheidsontwikkeling begint het paradijsverhaal: de slang (= Lucifer) die Eva en Adam in het paradijs verleidt. Met deze zondeval begint de belangrijke ontwikkelingsweg van de mens op aarde. Op deze aarde is het de grote opdracht van de mens om zijn ik te ontwikkelen. Dat gebeurt in twee grote fases: allereerst het lagere ik, en na het Mysterie van Golgotha, of de dood van Jezus Christus aan het kruis, het hogere ik (dat ons door de Christus gebracht en geschonken wordt).

Bij deze ontwikkeling van de mens brengt de Christus tot drie keer toe een offer om de voortgaande ontwikkeling van de mens mogelijk te maken en te behoeden. Bij deze offers staat Michaël de Zonnegeest (of de Christus) terzijde. Met name bij het derde offer. Het is het offer waardoor het ik van de mens wordt losgemaakt van het voelen, willen en denken. Daardoor worden wij ons bewust wát wij nu eigenlijk voelen willen en denken, en kunnen daarom bewust omgaan met de impulsen die van het voelen, willen en denken uitgaan. (Zie verder hierover de Thema-dag over de zeven offers van Christus.)

### ***De afdaling van de Zonnegeest***

Als de Zonnegeest afdalt van de zon naar de aarde om daar uiteindelijk in de mens Jezus van Nazareth te incarneren, blijven Michaël en de zijnen (dat wil zeggen: velen van ons!) op de zon achter. Ze zien hoe met het vertrek van de Zonnegeest het centrum van het zonnestelsel langzaam wordt verplaatst van de zon naar de aarde: de Zonnegeest zal de geest van de aarde worden! Michaël en de zijnen hebben dat gevoeld als een verlies, net zoals wij het sterven van een mens die de aarde verlaat, voelen als een verlies.

### ***De afdaling van de kosmische wijsheid***

Kort daarna begon de kosmische wijsheid die behoed werd door Michaël en die nauw met hem verbonden was, uit te stromen naar de aarde, de Zonnegeest achterna. Dat was een tweede verlies voor Michaël! Deze kosmische wijsheid wordt met verschillende termen aangeduid, zoals: goddelijke wijsheid, goddelijke intelligentie, kosmische intelligentie en Michaëlische intelligentie.

In de achtste en negende eeuw bereiken de eerste golven van deze wijsheid eindelijk de aarde en begint deze wijsheid de mensen te inspireren. Daardoor kan de mens zich beetje bij beetje het begin van intelligentie, ofwel van zelfstandig denken verwerven. Daardoor komt het dat de mensen zich de scheppers van hun eigen gedachten gingen voelen, en niet langer geestelijke wezens door wie de kosmische wijsheid heen stroomde.

In 1413 brak er op aarde een nieuw tijdperk aan: de vijfde na-Atlantische cultuurperiode (die zal duren tot 3573). Ook begon in dat jaar de tijd waarin de mens zich bewust zal worden van zichzelf en zich – zoals dat genoemd wordt – zijn bewustzijnsziel eigen zal maken. Drie belangrijke ontwikkelingen vonden er sindsdien plaats: De menselijke intelligentie werd nu zover ontwikkeld dat de mens een sfeer van vrijheid begon te ervaren en die begon te ontwikkelen.



- De mensen ervoeren dat ze individuele gedachten hebben (en niet langer groepsgedachten die door iedereen heen gaan).
- Nu begonnen ze echter het gevaar te lopen dat de intelligentie die ze ontwikkelen, in handen zou komen van Ahriman. Ze lopen het gevaar dat Ahriman hun intelligentie zal kleuren en omvormen tot een intelligentie die louter op de materie is gericht.

Dat betekent dat in deze fase of cultuurperiode (waarin we nu dus leven) het lot van de Michaëlsche intelligentie in handen komt te liggen van de mensen. Voor welke inspiratie kiezen ze? Voor die van Michaël, of die van Ahriman?

Een voorbeeld van Ahrimanisch denken: een bestuurslid van Skepsis noemde het geloven in reïncarnatie, in het leven na de dood en in de zin van dementie net zo dom als het vroegere geloof dat de trein in beweging gezet wordt door het fluitje van de stationschef (wat sommige mensen vroeger van de stoomtrein dachten).

Michaël wil ons helpen bij onze keuze! Daarom heeft hij zijn regentschap (van 1879 – 2229) zorgvuldig voorbereid om in die periode de mensen te kunnen helpen de juiste keuze te maken!

### ***Een hemelse conferentie***

Ter voorbereiding op zijn regentschap roept Michaël van de 15<sup>e</sup> – 18<sup>e</sup> eeuw in de geestelijke wereld al de zijnen bijeen (gestorvenen, engelen en natuurwezens). Op die conferentie bereidt hij zijn regentschap voor. Dat wil zeggen: hij bereidt hen voor op de grote (geestelijke) strijd die vanaf 1879 gestreden moet worden. Op die conferentie laat hij zien hoe de ingewijden vroeger uit moesten treden om de geestelijke wereld binnen te gaan en daar in contact te komen met de hemelse wijsheid. Maar nu, zo laat hij de zijnen zien, is het mogelijk om hier op aarde, vanuit het menselijke denken, op te klimmen naar een hogere vorm van denken en op die manier in contact te komen met een hogere wijsheid. Bovendien laat hij zien hoe je met dit hogere denken het Mysterie van Golgotha kunt begrijpen. Zo verheft hij op die conferentie ons denken naar een hoger niveau, verbindt hij het menselijke denken met de hemelse wijsheid en laat hij zien dat dit hogere denken een denken met het hart is. Nu gaat het erom dit in het volgende aardse leven te realiseren op aarde.

Daarnaast vertelt hij dat hij in de tijd van zijn komende regentschap wil wonen en werken in de harten van de mensen. Maar dat kan alleen als de mensen zelf hem daartoe uitnodigen en zich van zich uit met hem verbinden!

### ***Michaël als drempelwachter.***

In 1879 wierp Michaël na een lange strijd (vanaf 1842) Ahriman op de aarde, waar deze vanuit het hart van de aarde op de mensen inwerkt. Maar elk jaar doet Ahriman een nieuwe poging om op te klimmen naar de astrale wereld om daar in bezit te komen van het hogere denken, de kosmische wijsheid. Maar elk jaar komt hij in de herfst Michaël weer tegen die hem weerhoudt. De strijd tussen Michaël en Ahriman herhaalt zich dus elk jaar rond 29 september! Zo beschermt Michaël als drempelwachter de geestelijke wereld voor het binnendringen van Ahriman. Als drempelwachter is hij overigens ook de volksengel van Israël en van Duitsland!

Sinds 1879 heeft elke Michaëliet vlak voordat hij zijn fysieke lichaam binnengaat om aan een nieuw aards leven te beginnen, een ontmoeting met Michaël. Bij die ontmoeting legt Michaël zijn spiegelbeeld in hem of haar neer. De Michaëlische krachten van dit spiegelbeeld moeten wij zelf activeren door ons bewust met Michaël te verbinden. Dan helpen deze Michaëlische krachten ons om in ons hart een evenwicht te bereiken tussen de Luciferische en de Ahrimanische krachten.

### ***Een herinnering aan de Michaëlische conferentie***

Soms wéét je bepaalde dingen: dat het leven na de dood voortgaat, of dat een mens meer dan één leven op aarde leeft. Of dat dementie een verborgen zin heeft. Waar komt dat weten vandaan? Ons hoofd kan het immers niet bewijzen en toch is dat weten vanbinnen zo sterk. Dat komt omdat er in ons hart een onbewuste herinnering leeft aan de Michaëlische conferentie in de geestelijke wereld, waar we bij waren. Die onbewuste herinnering komt naar boven in dat innerlijke weten. Bovendien versterkt het Michaëlische spiegelbeeld in ons dat weten. Terzijde: als dit sterke weten in ons leeft, is het daarmee duidelijk dat we eens aanwezig waren bij die Michaëlische conferentie.

### ***Schamballa of het nieuwe Paradijs***

We zagen hoe Michaël ons helpt ons hart te reinigen en daar het evenwicht te bewaren tussen Lucifer en Ahriman. Maar Michaël reinigde ook een ruimte in de etherische wereld: de plek waar de etherische Christus is neergedaald en (sinds het begin van de 20<sup>e</sup> eeuw) leeft en werkt. Die plek wordt het omgevormde Paradijs genoemd, of Schamballa. In die ruimte staat de ene paradijsboom die ontstaat vanuit de vervlechting van de twee bomen uit het eerste paradijs (zie Genesis). Dit nieuwe Paradijs is het begin van de nieuwe wereld!

*Een citaat van Rudolf Steiner over Michaël:*

*Hij is de stralende zon die de esoterische wijsheid in een kleine schare mensen laat uitstralen. Daardoor wordt dit kleine hoopje mensen geleidelijk voorbereid om de etherische Christus te ontvangen en te dienen... (Al deze nieuwe inzichten) zullen geleidelijk tot de mensenzielen doordringen, en Michaël, de afgezant van Christus, zal de bemiddelaar, de zendbode zijn.*

### **3. Hoe en waarin kunnen we Michaël herkennen in ons eigen leven?**

1. Hij maakt ons bewust van de *geestelijke wereld*: het gordijn gaat open.
2. Wanneer we *ons denken vergeestelijken*, komen we direct in aanraking met Michaël en worden wij zijn leerling.
3. Wanneer hij ons door *een levenscrisis* heen loodst en tot nieuw inzicht brengt.
4. Door het *verlangen naar echte ontmoetingen* in ons hart te leggen; daardoor komt het veel vaker dan vroeger tot breuken in ons leven.
5. Wanneer we de weg *naar binnen willen gaan*, danken wij deze impuls aan Michaël.
6. Hij maakt ons *gevoelig voor de mysteriën van Jezus Christus*.
7. *Hij wijst ons op de komst van de etherische Christus*.

## STICHTING 'DE HERAUT'



### AGENDA

Voor andere themadagen van Hans Stolp  
(georganiseerd door stichting 'De Heraut')

zie

**[www.stichtingdeheraut.nl](http://www.stichtingdeheraut.nl)**

Inlichtingen en opgave bij:

Secretariaat Stichting De Heraut  
Uitstroom 1, 5345 RX, Oss

Tel: 0412644856

Email: [secretariaat@stichtingdeheraut.nl](mailto:secretariaat@stichtingdeheraut.nl)

De website van Hans Stolp is:

**[www.hansstolp.nl](http://www.hansstolp.nl)**

Meer over het Esoterisch Christendom  
kunt u vinden op de website

**[www.esoterischchristendom.nl](http://www.esoterischchristendom.nl)**