



Jij, mijn lief

Jij, mijn lief, als ik in gedachten stilsta bij de reis die jij maakt, verheug ik mij in de vreugde en de liefde die jou vanaf het eerste moment dat je de geestelijke wereld betrad, ten deel vielen. Ik zie het voor mij, hoe Christus jou met zijn liefde omhulde.

Ik zie het licht van de engelen die jou begeleiden. Ik zie de geliefden voor mij die jou opwachtten en je nu verder helpen. Ga je weg in vrede en weet dat ook ik in liefde aan jou denk en in gedachten bij je ben op jouw indrukwekkende reis en bij al die ervaringen die jij nu opdoet .

Op jouw weg leg je stap voor stap alles af wat onvolgroeid en onvolmaakt is, zodat je uiteindelijk alleen nog maar uit louter licht en liefde zult bestaan. Wat gun ik het jou om los te mogen laten wat je op aarde soms zo zwaar viel, je verdriet deed en je belastte.

Ga je weg in vrede en geniet met volle teugen van het licht en de liefde die jou ten deel vallen en van de stralende liefdesmens die je gaandeweg wordt.

Ga maar en weet dat mijn hart met jou is.

Bij een dood mens zien we het **FYSIEKE LICHAAM**.



Bij een slapende mens zien we het *fysieke lichaam* en zijn **ETHERLICHAAM**. Dit houdt het *fysieke lichaam* in leven en geeft het zijn vorm. Pas op: we zeggen etherLICHAAM maar we stellen ons niets stoffelijks voor.



Een mens die wakker is heeft ook een actief **ASTRAAL LICHAAM**. Dat maakt hem bewust van wat hij lichamelijk voelt, bijvoorbeeld honger. (Dieren hebben het dus ook. Als het verdwijnt, bijvoorbeeld tijdens de slaap, verliezen we ons bewustzijn.)



Nauw verbonden met het astraal lichaam is het **IK of de GEEST**, het bewustzijn dat de mens onderscheidt van de dieren. Het geeft hiermee sturing aan zijn driften.



Jij, mijn lief

Jij, mijn lief, als ik in gedachten stilsta bij de reis die jij maakt, verheug ik mij in de vreugde en de liefde die jou vanaf het eerste moment dat je de geestelijke wereld betrad, ten deel vielen. Ik zie het voor mij, hoe Christus jou met zijn liefde omhulde.

Ik zie het licht van de engelen die jou begeleiden. Ik zie de geliefden voor mij die jou opwachtten en je nu verder helpen. Ga je weg in vrede en weet dat ook ik in liefde aan jou denk en in gedachten bij je ben op jouw indrukwekkende reis en bij al die ervaringen die jij nu opdoet .

Op jouw weg leg je stap voor stap alles af wat onvolgroeid en onvolmaakt is, zodat je uiteindelijk alleen nog maar uit louter licht en liefde zult bestaan. Wat gun ik het jou om los te mogen laten wat je op aarde soms zo zwaar viel, je verdriet deed en je belastte.

Ga je weg in vrede en geniet met volle teugen van het licht en de liefde die jou ten deel vallen en van de stralende liefdesmens die je gaandeweg wordt.

Ga maar en weet dat mijn hart met jou is.

- 1. Neerkijken op dode lichaam**
- 2. Lichtgestalte, of Christus zien**
- 3. Lege plek op aarde zien**

Drie grote geschenken direct na de dood:

- 1. Neerkijken op dode lichaam**
- 2. Lichtgestalte, of Christus zien**
- 3. Lege plek op aarde zien**

De eerste drie dagen.....:

Het herinneringstableau

Het levenspanorama

Of het levenstableau

Schema 2

- 1. Het Gebied van de Begeertegloed**
- 2. Het Gebied van de Stromende ontvankelijkheid**
- 3. Het Gebied van de Wensen**
- 4. Het Gebied van de Lust en de Onlust**

Schema 3

5. Het Gebied van het Zielelicht

(= Mercurius)

6. Het Gebied van de Zielekracht

(= Venus)

7. Het Gebied van het Zieleleven

(= Zon)

Schema 4

1 – 7 jr	Maan:	<i>groei, herhaling of imitatie</i>
7 – 14 jr	Mercurius:	<i>beweeglijkheid en gezondheid</i>
14 – 21 jr	Venus:	<i>liefde en overgave</i>
21 – 42 jr	Zon	<i>ontplooiing, zelfverwerkelijking, evenwicht binnen/buiten</i>
42 – 49 jr	Mars:	<i>expansie en levenscrisis</i>
49 – 56 jr.	Jupiter:	<i>wijsheid en overzicht</i>
56 – 63 jr	Saturnus:	<i>terugblik op herinneringen, bezinning op oorspronkelijke levensdoel</i>

De Oerbeelden:

levende energie-vormen,

Ofwel:

de bouwplannen van alles wat leeft en bestaat

- **Bewegen**
- **Scheppen**
- **Brengen oerklanken voort**
- **Je kunt ze proeven**





De eerste vier sferen van het Devachan:

1. Mars: oerbeelden van de aarde

= familie, eigen lichaam enz

2. Jupiter: oerbeelden etherische wereld

= verwondering

3. Saturnus: oerbeelden astrale wereld

= geen vooroordelen + zelfkennis

4. Wereld van de planetensferen

= wereld vol scheppingskracht

